



Noorbeek, 26 maart 2020

Beste parochianen,

Ongetwijfeld hebt u inmiddels gehoord dat onze geliefde pastoor Graat is opgenomen in het ziekenhuis. De toestand van pastoor Graat is zorgwekkend en wij hopen met u allen dat zijn toestand snel ten goede zal verbeteren.

Hij wordt verzorgd op de intensive care en is in de goede handen van de geweldige medewerkers in het ziekenhuis die in deze moeilijke tijden hun belangrijk werk blijven doen.

Wij zijn ontroerd door de initiatieven om in gedachten en gebeden bij onze pastoor te zijn. De Jonkheden van cluster Terlinden plaatsen een bloemstuk in de verschillende kapellen van Banholt, Reijmerstok, Terlinden en Noorbeek om hun verbondenheid met onze pastoor uit te drukken.

Mocht u in de kapel een Noveenkaars of een gewoon kaarsje voor het herstel van pastoor Graat willen aansteken dan kan dat zeker, maar houd er rekening mee dat er niet meer dan 1 persoon tegelijk in de kapel mag zijn. U mag de Noveenkaars natuurlijk ook mee naar huis nemen en daar aansteken.

Daarnaast is er het initiatief van parochianen om een kaars voor de pastoor aan te steken en om elke avond om 20.30 uur daarmee even bij de voordeur te staan en te bidden. Het voorstel is om dit doen in de vorm van een Noveen, dat wil zeggen gedurende 9 dagen.

Wij hopen dat wij de pastoor snel weer bij ons mogen hebben en dat onze gebeden verhoord mogen worden.

Parochiebestuur St. Brigida

Kerkbestuur van de Federatie Terlinden-Margraten

Telefoon voor dringende pastorale zaken: Maria Bendermacher-Gubbels 06-23630305

Mailadres parochie: info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl

Site van de parochie voor informatie: parochiesintbrigidanoorbeek.nl

Gebed in deze tijd van de coronacrisis

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons nabij en genadig
nu wij de gevolgen ondervinden
van de uitbraak van het corona-virus.

Wees een Beschermmer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
In het bijzonder bidden wij voor Pastoor Graat,
dat hij nu ook op uw bescherming mag rekenen.

Wij bidden voor hen die aan het virus zijn overleden,
in ons land en wereldwijd:
dat ze bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van de samenleving.

Doe ons beseffen dag Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij in staat zijn
te aanvaarden wat ons overkomt
en ons over te geven aan uw voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.
Amen