

PRAYER TO ST. BRIGID

Brigid,

You were a woman of peace.

You brought harmony

Where there was conflict.

You brought light to the darkness.

You brought hope to the downcast.

May the mantle of your peace

cover those who are

troubled and anxious,

and may peace be firmly rooted

in our hearts and in our world.

Inspire us to act justly and

to reverence all God has made.

Brigid you were a voice

for the wounded and the weary.

Strengthen what is weak within us.

Calm us into a quietness

that heals and listens.

May we grow each day

Into greater wholeness

In mind, body and spirit.

AMEN

GEBED TOT ST. BRIGIDA

Brigida,

U was een vrouw van vrede.

U bracht eendracht

Waar tweestrijd was.

U bracht licht in de duisternis.

U bracht hoop naar de neerslachtigen.

Moge de mantel van uw vrede

hen bedekken die

verontrust en bezorgd zijn,

en moge vrede vast geworteld zijn

in ons hart en in onze wereld.

Inspireer ons om terecht te handelen

en te eerbiedigen alles

wat God gemaakt heeft.

Brigida u was een stem voor de

gewonden en de vermoeiden.

Maak sterk wat zwak in ons is.

Maak ons rustig in een stilte

die heelt en die luistert.

Mogen we iedere dag groeien

naar een grotere heelheid van

gedachten, lichaam en geest.

AMEN